

אריה יקירי,

סופסוף נכנסתי לאתר ולא הייתה פינה שלא הגעתי אליה בכדי להקיף את הרעיון. אתר איש העומד בפני עצמו הוא תמיד נושא מורכב הרבה יותר כאשר אתה בעל בלוג המשתייך לאתר-אב כמו THEMARKER. השתייכות כזאת מדרך הטבע מקרבת חוג הרבה יותר גדול של מבקרים ומגיבים בגלל הקרבה בין בלוגרים שונים. גם זו דרך שיכולת לנסות אבל העדפת משיקוליך את "דרך היחיד".

האתר מאורגן על-פי היסודות הקלאסיים קרי, חלוקת לנושאים. מאפשר לך להציג את דרך הארוכה מאז ועד היום בצורה יסודית, כפי שאיננה מוכרת לרבים. לכך יש חשיבות. אבל בכדי לגרום לביקורים חוזרים ונשנים, וזו בעצם הכוונה – צריך למצוא כמה אבני משיכה נוספות.

הגראפיקה עניינת ונעימה. לכשעצמי הייתי מעדיף צבע אחר מאשר אדום. הייתי הולך בכיוון אחד הצבעים הקרים דווקא כירוק או טורקיז – שהם מסמנים בעצם את הצד האקולוגי. מה גם שהנושא המרכזי והחשוב ביותר מתמקד במה שניתן לכנות "אקולוגיה חברתית". כדאי לתת את הדעת על-כך.

חשוב להקדיש מחשבה למדורים "מאתמול למחר" – פעולות שהיית מעורב בחשיפתן ופעולות שעדיין לא הושלם בהן הטיפול. או למשל "מדור החודש" - לדוגמא, מדור שמציב במרכזו את שאלת אפשרות שובו של נוכל וגנב בשירות הציבור לשירות הציבור, והדוגמא החיה היא ניסיונותיו של אריה דרעי. במדינה מתקנת אדם שחטא בשליחותו הציבורית אינו יכול לחזור לשירות הציבור. נקודה.

או נושא כגון "שר משפטים ופועלו" – כנאמנו של הציבור. אפשר להרחיב עוד ועוד. המגמה היא להתחיל ליצור חוג של אנשים שימצאו עניין ממשי בכניסה לאתר. בעקבות זה אפשר לפתח עוד כמה רעיונות.

נקודה נוספת היא הנקודה האישית: יכולת שירותיך המקצועיים בתחומים שכבר מפורטים. אני משער שתמציא גם שם דוגמאות. והרי יש לך כאלה רבות. ושוב השאלה איך להביא את העגלים לפרה. פתיחת אתר כיום היא הרבה יותר מורכבת משהייתה לפני שנים אחדות וחשיבות הגירויים היא מרכיב מרכזי בה.

לא הייתי רוצה להתנבא איך וכיצד יתפתחו דברים. זה שלב מוקדם מלהעריך את הצפוי. אבל הסך הכל מעיד על אתר מתוכנן שמגלם בתוכו כמה וכמה אפשרויות המשלימות זוויות שאינן פתוחות כרצומך לא ב-NEWS ולא באתר של העמותה. כפי שאני מכיר אותך – תשלח ידך לפיסגה. אבל זה אתר שידרוש המון עבודה תשומת-לב וטיפול בלתי פוסק תוך שמירה על ייחודו.

כה-לחי, אריה – מעומק-לב!

עמוס

